

Uilenwerkgroep Waasland



Fietstocht 24 mei 2014 – Kerkuilen Puivelde nemen nieuwe woonst in

Sierlijke boerenzwaluwen

Met een 20-tal vertrekken we aan de sporthal van Belsele voor de jaarlijkse fietstocht. Er staat een behoorlijke wind maar gelukkig is het droog. De zon komt zich meer en meer moeien naarmate we verder fietsen. We zien enkele nieuwe gezichten die voor het eerst deelnemen en daarnaast de anciens die geen enkele editie misten tot nog toe zoals Geert de vogelringer. Benieuwd of we jonge vogels zullen aantreffen vandaag.

Via de Mierennest en de rustige Stationswegel komen we aan de eerste halte in de Moortelhoekstraat bij landbouwer André De Vos waar we steeds welkom zijn. Het is meteen prijs. Sierlijke boerenzwaluwen (*Hirundo rustica*) vliegen aan en af naar hun nest in de stallen op het erf. Met veel zorg worden een 15-tal jonge boerenzwaluwjes door Geert geringd. Ondertussen wordt er over de kenmerken van deze vogel verteld. Ook de andere zwaluwsoorten in onze contreien komen even aan bod. Jonge boerenzwaluwen hebben nog geen lange staart en kan je makkelijk verwarren met huiszwaluwen (*Delichon urbica*). De witte stuit bij deze laatste is een opvallend kenmerk.

Op naar de steenuilen

We fietsen verder richting Eikenlaan. Een hobbelige dreef brengt ons naar een stalletje waar een kast voor steenuilen

hangt. De vogelringer moet opnieuw aan de slag. Vier jonge steenuilen (*Athene noctua*) worden voorzien van een ring voor het leven. Ook in de Eikenlaan voelen steenuilen zich thuis. Bij Willy en Lydie zitten er drie fel doorvoede jongen in de steenuilkast. Het vrouwtje dat we aantreffen bracht ook in 2010 op deze locatie een kroost groot.

Opmerking: bij de controle van de steenuilnestkasten registreerden we dit jaar een 50-tal jongen, een uitzonderlijk goede reproductie.

Kerkuil van Puivelde moet noodgedwongen verhuizen

Via de Gouden Leeuwstraat en de avontuurlijke Weduwe Voswegel fietsen we richting Puivelde. Ook de jongste deelnemers fietsen sierlijk het bochtige en soms smalle parcours. Halfweg houden we halt om uitleg te krijgen over de zwarte specht (*Dryocopus martius*) die hier regelmatig gezien wordt. Aan de kerk van Puivelde wacht ons een verrassing. De familie kerkuil (*Tyto alba*) verhuist vandaag! Een gedwongen verhuis zo blijkt. De bewoonde kerkuilkast ter hoogte van de galmgaten moet verdwijnen, een gevolg van de uitbreiding van de gsm-masten in de kerktoren. De voorbije dagen werden voorbereidingen getroffen voor de verhuis. Een tweede kerkuilkast werd een tiental meter lager achter een dakvenster aangebracht. Terwijl het team naar boven trekt om de jongen op te halen, wordt beneden een woordje uitleg over de kerkuil gegeven. Een aantal kleuters met (groot)ouders en ook personeel van het nabije schooltje De Ritsheuvel hebben zich bij de groep gevoegd. Iedereen mag in het portaal van de kerk een blik werpen op de zes prachtige kerkuiljongen terwijl een bodemplaag met braakballen van de oude nestkast naar de nieuwe nestkast verhuisd wordt. De jongen komen ons beneden een goede dag zeggen en worden even later met een ring om de poot ondergebracht in hun nieuwe woonst. Het jonge volkje, maar ook de (groot)ouders, het schoolpersoneel en de andere deelnemers aan de fietstocht zijn waarlijk onder de indruk van zoveel natuurpracht onder de kerktoren.

Opmerking: bij een controle nog diezelfde avond blijken de oudervogels de weg naar de nieuwe locatie goed gevonden te hebben. De jonge vogels lokken met hun bedelroep de

oudervogels met dikke muizen in de bek zonder probleem naar hun nieuwe woonst.

Marc Aerts,
namens de uilenwerkgroep