

Verslag van de vogelkijkuitstap 31 mei 2008

En of het de moeite was? "*Amai nog nie...!*" Geert De Smet, erkende vogelringer van dienst, had zijn handen vol, figuurlijk, maar ook letterlijk.

Om 14 uur vertrokken we aan het Sportcentrum De Klavers te Belsele voor een fietstocht van ongeveer 15 kilometer.

In Sinaai waren we getuige van een mooi Torenvalkgezin met 5 jongen. De jonge genodigden van het verjaardagsfeestje ter plekke wisten niet wat hen overkwam toen ze naast taart en waterspelletjes nog jonge Torenvalken als toemaatje kregen. Een wonderlijke ervaring voor hen (zie foto).

In Waasmunster broedt opnieuw een koppel Kerkuilen. Begrijpelijk dat we de jongen niet te zien kregen, want mama Kerkuil zit nog volop te broeden. Graag stilte dus rond de nestkast! De Kerkuilen broeden over het algemeen wat later dan vorig jaar, maar toen was april uitzonderlijk warm, herinnert u het zich nog?

In Belsele voelen vogels zich goed, dat bewees een koppel Steenuilen (met 3 jongen) (zie foto) en een koppel Torenvalken (met 5 jongen) (zie foto) die niet ver van elkaar broeden op een weiland met knotwilgen en enkele eiken.

Tot slot fietsten jong en oud (12 deelnemers) naar de nestkast met een koppel Steenuilen die eveneens het lieflijke Belsele verkozen. Opnieuw een broedsel met 3 jongen (zie foto) waarbij ook het adulte wijfje (zie foto) kon geringd worden.

Een geslaagde uitstap waarbij – u raadde het al – heel wat foto's genomen werden.

Marc Aerts