



Fietstocht ‘Op zoek naar jonge vogels’ – 28 mei 2016 – kerkuilen Puivelde opnieuw van de partij – steenuilen Moortelhoekstraat op mysterieuze wijze verdwenen

Voor de torenvalken is het te vroeg

Met 30 (jong en wat ouder) vertrekken we aan de sporthal van Belsele voor de jaarlijkse fietstocht. Er is al veel regen gevallen en er zal er nog veel vallen, maar op deze zonnige zaterdag hebben we geluk. We zien opnieuw enkele nieuwe gezichten die voor het eerst deelnemen maar ook altijd mensen die een keer terugkomen: het zal leuk geweest zijn de vorige jaren. Tim Audenaert vervangt Geert De Smet en zal de jonge vogels een ringetje aan de poot duwen.

Via de Hulstendreef fietsen we langs het fietspad naar de Waterschootstraat. Halfweg de fietswegel houden we even plaats om een kijkje te nemen op de eik waarin zich een torenvalkkast bevindt. Eddy licht toe: “Het is nog wat vroeg voor de torenvalken (*Falco tinnunculus*). Er zijn nog geen jongen, hopelijk zit het vrouwtje wel al te broeden”.

Op weg naar de steenuilen

In de Waterschootstraat houden we halt bij enkele paardenweiden. Een gekortwiekte els biedt onderdak aan een familie steenuilen (*Athene noctua*) die hun intrek hebben genomen in een van onze steenuilkasten. Het is een ferme familie met vijf doorvoede jongen. Je ziet goed dat het wijfje vanaf het eerste ei begint te broeden want er is een merkelijk

verschil in grootte en gewicht van de jonge knapen. We hebben geluk: ook het wijfje is op het nest aanwezig. Aan het ringnummer zien we dat het gaat om een oude bekende. Deze vogel werd vorig jaar in de Arnoutstraat in Belsele geringd. Tim brengt vakkundig een ring rond de poot van de vijf pulli.

De steenuilbroedsels laten het afweten in 2016. Heel wat van de vorig jaar bewoonde locaties blijken dit jaar onbewoond. De medewerkers van uilenwerkgroep Waasland staan voor een raadsel. Later in het broedseizoen zullen we vernemen of het om een trend in het Waasland of ruimer gaat.

Op weg naar een tweede bewoonde steenuillocatie

We kruisen de oude baan Antwerpen-Gent en via de Arkestraat, Bookmolenstraat en Gavermolenstraat, fietsen we in de zalige Mierennestwegel. In deze open velden kon je veel vroeger gegarandeerd een veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) horen maar die zijn jammer genoeg uit deze buurt verdwenen. Via de Stationswegel komen we in de Moortelhoekstraat. Op het eind van een lange wegel hangt bijna onzichtbaar een steenuilkast aan een paardenstal. Hier wisselen (maïs)akkers en weilanden elkaar af. In een struik laat een grasmus zijn blij maar wat eentonig deuntje horen. Maar wij hebben geen reden om blij te zijn. De drie steenuiljongen (die Eddy hier vorige week nog aantrof) zijn verdwenen. Geen sporen van marter of andere predator. Een waar mysterie!

Kerk(uil) van Puivelde – rots in de branding

We moeten doorfietsen want om 17 uur begint de eucharistieviering. Via de Groenstraat en de Markstraat komen we aan de kerk van Puivelde. Eddy en Kenny trekken met de duivenkeef naar boven terwijl de groep beneden uitleg krijgt over deze bijzondere situatie. De eerste tien jaar werd hier in de kerkuilkast geen kerkuil (*Tyto alba*) gezien, maar sinds de gsm-mastwerken waarbij de kast naar een andere windrichting kwam te hangen, is het een zeer succesrijke kerkuillocatie. In de voorbije zes jaar zijn hier 20 kerkuiljongen uitgevlogen. In het rampjaar 2013 kwamen de aanwezige oudervogels niet tot broeden, maar in 2014 vlogen er zelfs zes jongen uit. Vorig jaar werd hier een jong met pootluxatie geboren.

Drie flinke kerkuiljongen zijn in het voorportaal van de kerk gearriveerd. De aanwezigen zijn in hun nopjes. Ze krijgen ruim de tijd om de kerkuiljongen te bestuderen en krijgen deskundige uitleg van Tim. Een mooie afsluiter van alweer een geslaagde fietstocht.

Marc Aerts,
namens uilenwerkgroep Waasland